

Vriend en vijand

Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Ons lichaam bevat veel water en wij drinken er per dag nog eens twee liter van. Wij hebben er zoals de Chinezen zeggen een dubbele verhouding mee. Enerzijds is niets zo zacht als water. Terwijl water op een ander moment zoveel kracht kan ontwikkelen dat het alles verwoestend is. Vriend en vijand.

Eerst de vriendelijke kant. Er worden in ons land per jaar een kleine 60 miljoen watersportdagtochten gemaakt. Zonnen, zwemmen, vissen, toervaren, zeilen zijn bezigheden, die moeilijk uit ons leefpatroon weg te denken zijn. De sector is economisch gezien van groot belang. Er zijn meer dan 1000 jachthavens met zo'n 170.000 ligplaatsen. De watersportindustrie telt 4.200 ondernemingen met 25.000 medewerkers. Zo bekeken is het water onze vriend.

Het water is ook onze vijand. Door de eeuwen heen is ons land geteisterd door overstromingen, die veel menselijk leed en grote schade hebben veroorzaakt. Februari 1953 bracht ons de grote watersnoodramp, die 1.800 mensenlevens en duizenden dierenlevens kostte. De schrik zat er goed in. Het Deltaplan, dat in korte tijd op tafel kwam, moest met name zuidwest Nederland voor nieuwe rampen behoeden. Dit plan is met grote voortvarendheid uitgevoerd. Wij zijn er nog zo verbaasd over, dat het woord 'Deltaplan' nu in allerlei beleidssectoren wordt gebruikt voor urgente problemen. Helaas worden die plannen met aanzienlijk minder succes en voortvarendheid gerealiseerd.

Hoe het ook zij. Water als vriend en vijand is ook een bron van inspiratie. De Technische Universiteit Delft is daarbij een frontrunner. Het gevecht tegen het water is actueel. Dat is ook goed voor onze industrie, die overigens een groot aandeel op de wereldmarkt heeft. De te verwachten zeespiegelstijging heeft onlangs opnieuw tot een Deltaplan geleid. Kust- en dijkversterking staan weer op de politieke agenda.. Onze vriend Ronald Waterman, de moderne Lely, krijgt na vele jaren zijn ideeën over de Kustlokatie wellicht toch gerealiseerd. Hulde!