

Komende veldslagen in Den Haag

In ons boek 'Politiek is niet voor bange mensen' heb ik aangegeven, dat de broodnodige wijzigingen in de publieke sector in de afgelopen decennia zijn tegengehouden door weinig doortastend leiderschap van onze politici en dat de bureaucratie haar machtspositie heeft versterkt. In een onlangs verschenen boek van Joost Heldeman 'Het geheim van Den Haag' wordt helder uiteengezet hoe dat allemaal in elkaar steekt. Het departement laat weten, dat er van alles gaat veranderen en steekt daar veel ambtelijke energie in. Als puntje bij paaltje komt blijken noch de secretaris-generaal noch de minister iets voor die aangekondigde veranderingen te voelen. Omdat dat ruzie in de tent betekent en daar zit de departementsleiding niet op te wachten.

Tegen deze achtergrond belooft het werk, dat 20 ambtelijke werkgroepen leveren in het kader van de aangekondigde heroverwegingsoperatie, niet veel goeds. Er zou geen taboe worden gespaard. Toch zal er in Den Haag wel wat moeten veranderen, omdat al een paar partijen hebben aangekondigd, dat de gezochte € 35 miljard niet in lastenverhoging voor de burger gevonden mogen worden.

U ziet het gebeuren. Het kabinet verschuift maatregelen door naar de volgende periode; de twintig werkgroepen rapporteren, maar zij willen per definitie ruzie in hun tent vermijden. De slotsom is dat volgende kabinetten toch weer de lasten voor de burgers verhogen. Dat mag ons niet overkomen! Dus willen de echte leiders nu opstaan en zich gereedmaken voor een fors aantal veldslagen in Den Haag. Wat zou het goed zijn voor het land en zijn burgers, als er nu eindelijk na zoveel jaren niets doen een andere bestuurscultuur totstandkomt.

Dat wij dat nog mogen meemaken!

Luigi van Leeuwen, een Haaglander